

TIKKIE TERUG

Woordje van de voorzitter

Zoals jullie inmiddels hebben begrepen hebben zowel René van der Brugge als Gerard Kruithof hun bestuurstaken neergelegd. Een lastig besluit voor beide heren, maar gezien de omstandigheden zeer begrijpelijk. We danken René en Gerard voor hun inzet voor het bestuur. Gerard heeft te kennen gegeven wel beschikbaar te zijn voor zaken als de site en Tikkie Terug.

Inmiddels hebben we Hans Zwezerijnen bereid gevonden om het penningmeesterschap van René over te nemen. Hier zijn we uiteraard zeer blij mee. Hans is al eerder penningmeester van de club geweest en kent het klappen van de zweep.

Gerard zat in het bestuur voor de organisatie van activiteiten. Voor het jaarfeest is een commissie gevormd die deze taak op zich heeft genomen. Voor de verdere activiteiten gaan we op zoek naar een organisatie-talent voor in het bestuur.

We starten zondag 3 september weer aan het seizoen in de zaal, en vanaf deze datum gaan we ook de woensdagochtend weer voetballen. Gezien de hoeveelheid spelers die buiten op de velden van VVIJ heeft doorgetraind verwacht ik een zeer fitte selectie. Ik heb er zin in!

De energie die gestoken is in meer bekendheid te geven aan TCIJ en daarmee leden te werven lijkt zijn vruchten af te werpen. De wedstrijden "Challenge and Connect", de deelname aan de Sportfair, de banner op de IJsselhal, en nu ook de link op de site van de Gemeente IJsselstein zullen zorgen voor meer bekendheid. Inmiddels zijn er al een aantal nieuwe kandidaten die zich hebben gemeld.

In deze Tikkie Terug vind je informatie over het jaarfeest. Geef je snel op! Ik weet uit betrouwbare bron dat er veel werk en energie is gestoken in het feest en dat het zeer de moeite waard is!

Een nieuw seizoen, een nieuwe indeling van rood en wit, We hopen er met elkaar weer een mooi en sportief seizoen van te maken.

Kees de Bruin

Agenda

Zondag 1 oktober

Jaarfeest bij Fortissimo aanvang 15.00 uur.

Zaterdag 7 oktober

Wedstrijd van 19.00 uur tot 20.00 uur in de IJsselhal.

Zaterdag 4 november

TCIJ balsponsor bij de wedstrijd VVIJ-IJCF om 14.30 uur.

Zaterdag 11 november

Wedstrijd van 19.00 uur tot 20.00 uur in de IJsselhal.

Zaterdag 23 december

Wedstrijd van 19.00 uur tot 20.00 uur in de IJsselhal.

In the spotlights

Benieuwd wie dit is?

Lees het hele verhaal op pagina 6



Stralende afsluiter Een zomerse verrassing op de laatste dag in de IJsselhal!

Zondag 2 juli was de laatste dag voor de vakanties in de IJsselhal. Wit en Rood zette beiden nog even een tandje bij om de laatste partij nog even te winnen. Hoewel vroeg in de ochtend was ook de tribune goed bezet.

Ja met zoveel publiek moet je natuurlijk ook wel wat laten zien. Mooie bewegingen, vlot lopende aanvallen en schitterende doelpunten brachten het publiek in extase! Door dat mooie schouwspel is me de uiteindelijke uitslag even ontschoten, maar ik ga er van uit dat de beste gewonnen heeft.

Na het voetbal waren er wal heel wat dames gearriveerd en hadden Merel en John voor heerlijke appeltaart gezorgd. Een bakkie koffie erbij en je hebt een heerlijke start van de zondagmorgen! Namens alle aanwezigen werden John en Merel nog even in de bloemen gezet voor de appeltaart.

Namens het bestuur wenste Kees iedereen een fantastische vakantie, met wel het verzoek om ook dan aandacht te besteden aan de trainingen. De thuisblijvers werden uitgenodigd om iedere zondag bij VVIJ nog een balletje te trappen.

Verrassing

Als aangekondigd bij de uitnodiging was er nog een verrassing. Martijn Buurman had voor iedereen een mooie TCIJ Handdoek als dank voor de warme ontvangst binnen de club. De handdoeken waren netjes gelabeld met ieders naam en uiteraard voorzien het TCIJ Logo. Heerlijk voor op het rulle strand in Portugal of voor in de Duinen aan onze eigen hollandsse kust.

Inmiddels is er een challenge ontstaan om een mooie vakantiefoto te maken met deze handdoek. Misschien wel voor een mooie TCIJ Kalender. Je bent uitgedaagd!



Sportfair 25 juni

Op 25 juni hebben we deelgenomen aan de sportfair. Uiteraard hadden we de mooiste kraam van het evenemententerrein.

Een prachtige, misschien wel te zonnige dag. De was aan het wasrek zorgde nog voor een beetje schaduwen daarmee verkoeling.

Ondanks de hete dag, hebben we toch heel wat foldertjes uit kunnen reiken en leuke contacten gehad.

Ook veel eigen leden hebben deze dag bezocht en kwamen de standhouders voorzien van een hapje en een drankje. **Top!**



KEEPER'S COLUMN

Tradities en gewoonten

Het is toch altijd een rare periode in het jaar, die van juni, juli en augustus. Wat kunnen we verwachten qua weer? Waar gaan we heen met vakantie, met wie en hoe lang? Zijn we op de zondagochtend met twee of met twintig? Wie van de trainers is wanneer op vakantie? Is het twaalf roden tegen twee witten? Of vice-versa? Het blijft elke keer weer een verrassing.

Dit jaar ben ik zelf een aantal weken weg, met het gezin op rondreis door Canada. Even geen ballen tegenhouden of gezeur over de oefeningen aanhoren, maar gigantische watervallen bekijken, raften op de Ottawa River en steden als Ottawa en Toronto bezoeken. Even het hoofd leeg maken en "quality time" met het gezin doorbrengen. Dat is er de afgelopen jaren in mijn geval nog wel eens bij ingeschoten.

Ik probeer een nieuwe, voor mij vreemde omgeving altijd goed in me op te nemen. En mij waar mogelijk zo goed mogelijk aan te passen aan de lokale gebruiken en tradities. Hier in Canada is dat bijvoorbeeld het geven van een flinke fooi: tussen de 15% en 25% is hier gemeengoed. Ook het rijden op de wegen is hier iets anders dan in Nederland. Waar bij ons de meeste mensen gewend zijn om altijd zoveel mogelijk rechts te rijden, is het hier "stay in your lane", oftewel blijf rijden in jouw rijbaan, ook al is deze uiterst links. Het werkt verrassend goed.

Deze nieuwe ervaringen laten je ook nadenken over de dingen die je zelf altijd als vanzelfsprekend beschouwd. Bijvoorbeeld veilige fietspaden: fietsen hier is in Canada écht levensgevaarlijk, zeker in het buitengebied. Daar heb je dikke vrachtwagens met 16 wielen die op enkele centimeters langs je razen. Of mayonaise op de friet. Dat is hier een absolute "no go"! De restauranteigenaar die wij om een bakje mayo voor bij de frietjes vroegen, keek ons met grote ogen aan en vroeg oprecht ontzet "Are you sure???".

Het is en blijft goed om af en toe ook onze eigen tradities en gewoonten onder de loep te nemen. Welke tradities en gewoonten wil jij absoluut behouden? En welke zou je wel kunnen missen of veranderen? Denk er eens over na. En soms kan het iets heel kleins zijn. Verander je routine van sokken en schoenen aantrekken eens (van sok-schoen-sok-schoen naar sok-sok-schoen-schoen of andersom). Stap letterlijk eens met je andere been uit bed. Of neem voortaan ketchup op je friet. Dan val je hier in Canada in ieder geval een stuk minder op...

Ik weet voor mijzelf in ieder geval één ding zeker: de zondagochtend op een sportieve manier doorbrengen met jullie is een gewoonte die ik nog heel lang wil blijven volhouden.

RABOBANK ACTIE

Gaat weer van start!

Net als vorig jaar heeft de trimclub ingeschreven op de Rabo Club Support. Vorig jaar leverde dit ons een leuk bedrag op en dat hopen we ook nu te kunnen realiseren.

Wat vragen wij van onze leden:

- Dat elk lid die een bankrekening heeft lopen bij de lokale Rabobank zich als lid gaat aanmelden bij de Rabobank (zie onderstaande vragen/antwoorden). Graag aanmelden zo snel mogelijk, uiterlijk voor 31 mei. In geval van een gezamenlijke bankrekening kunnen beide partners lid worden!!
- Dat ALLE leden (ook als ze geen rekening hebben bij de Rabobank) deze Rabo Clubactie zo veel mogelijk onder de aandacht brengen bij hun familie en vrienden, met als doel dat de Trimclub IJsselstein zo veel mogelijk stemmen gaat krijgen bij het jaarlijkse stemmen van de lokale Rabo leden.

Met de nodige (beperkte) inspanning van iedereen kan dit jaarlijks rond de € 250,00 of meer opleveren. Als iemand lid is geworden van de Rabobank krijgt hij/zij jaarlijks een bericht om te mogen stemmen, dit jaar kan er gestemd worden vanaf 4 september. De stemmen worden op 26 september geteld.

En zegt het voort naar familie en vrienden. Hiermee krijgen wij tijdens de Rabo Clubactie zoveel mogelijk stemmen!!

Alvast bedankt voor jullie steun en energie.



Clublied TCIJ

TCIJ wij zijn de mannen rood en wit
TCIJ niet zo lenig wel veel pit
TCIJ je komt ons zomaar niet voorbij

Ook al zijn er niet veel haren
Maakt er niemand meer z'n scharen
Echt, je moet het eens ervaren

De bal is rond, dat maakt ons blij!

TCIJ wij zijn de mannen rood en wit
TCIJ niet zo lenig wel veel pit
TCIJ je komt ons zomaar niet voorbij

Douchen in je blote kont
Lekker sporten is gezond

De bal is roooond
De bal is roooond
De bal is roooooooooond

Dat maakt ons blij!



Meezingen?
Scan de QR-code
voor de melodie

Dit is een demo-versie

Het is weer voorbij die . . .

Een mooi zomerperiode bij VVIJ

De vakantieperiode doorvoetballen bij VVIJ was er een periode met heel veel mooi weer en een perfecte opkomst. De laagste opkomst was twaalf spelers met daarnaast nog toeschouwers. Slecht één keer hebben we de training niet door laten gaan vanwege het slechte weer.

Mo Touh, trainer van de selectie van VVIJ en Daniël Willekes zijn assistent hebben met ons meegetraind en waren met name onder de indruk van de zeer gevarieerde stokoefeningen. Het is niet ondenkbaar dat VVIJ de oefeningen kopieert voor de training van de selectie.

Na het trainen gezellig een bakkie doen op het terras. Lekker even na ouwehoeren over het voetbal en alle IJsselsteinse en wereldse nieuwtjes even doornemen. Blij dat we gebruik mogen maken van de faciliteiten bij VVIJ. Als dank is TCIJ lid van de vrienden van VVIJ en sponsort TCIJ de wedstrijdbal bij de wedstrijd IJFC tegen VVIJ. Deze wedstrijd is 4 november (zet dit vast in je agenda).



Speel af!
Voor het goede
zomergevoel

Happy Handoek Challenge Laat je zien met je TCIJ-strandlaken!



In de spotlights

Bewondering voor onze enige echte clubscheids!

Uw verslaggever toog deze keer naar de Rembrandthage te Nieuwegein om onze vaste scheids Hans eens in de schijnwerpers te zetten. Waarom? Omdat mensen met een gerespecteerde leeftijd (zoals Hans met z'n bijna 80 levensjaren) altijd nét even meer respect bij mij afdwingen. Daarnaast heeft Hans in het afgelopen half jaar de nodige onheilstijdingen voor z'n kiezen gekregen, waar hij op bewonderenswaardige wijze mee omgaat. Graag wil ik proberen zijn positivisme in dit artikel op jullie over te brengen.

Hans is geboren op 29 september 1943 in de Utrechtse Bleekstraat in een groot gezin met 9 kinderen. Een onbezorgde jeugd heeft hij echter niet gehad, gezien het vroege overlijden van 2 van zijn zussen én het verlies van zijn enige broer, die hem vanwege een hartkwaal al op 30-jarige leeftijd is ontvallen. Ook de relatie met zijn vader was niet om over naar huis te schrijven, maar daar wilde Hans verder liever niet over praten.

Zijn lagere schoolopleiding volgde Hans aan de 1e Da Costaschool aan de Croeselaan, waarna hij op 13-jarige leeftijd meteen aan het werk ging. Hij kwam in de bloemenhandel terecht bij Co Schrijvers, een baas waar hij dierbare herinneringen aan heeft.

Hij noemt hem en zijn vrouw zelfs zijn "surrogaat-ouders". Tot op de dag van vandaag heeft hij contact gehouden met de zoon en later kleinzoon van Co (wandelen met de hond van kleinzoon Rob bijvoorbeeld doet Hans als grote hondenliefhebber nog steeds graag).

Hans had/kreeg heel veel plezier in de bloemenhandel en in het bloemschikken. Vond het ook niet erg om 7 dagen per week te werken. Op zondag bijvoorbeeld werden er bloemen verkocht in het Diaconessenziekenhuis. Of de kerken moesten worden versierd met grote bloemstukken.

Op z'n 17e vond Hans het toch tijd worden om eens verder te neuzen op de arbeidsmarkt. Hij



kwam terecht bij Schuurman elektra aan de Oudegracht. Daar heeft ie tot z'n 33e gewerkt als vertegenwoordiger en verkoper.

En op zo'n leeftijd krijg je natuurlijk ook oog voor het vrouwelijk schoon. En nadat ie al twee keer verloofd was geweest, kwam ie op z'n 21e zijn huidige vrouw Willy tegen. Hij was net één dag verloofd met zijn 2e vriendin, maar was zo onder de indruk van Willy dat ie meteen die verloving verbrak...

5 Jaar later, op 2 april 1970 trouwde Hans met zijn Willy. Ze gingen wonen in Vianen, waar zoon Roy en dochter Judith werden geboren.

Bij toeval kwam Hans via Ton Callaars in contact met het IJsselsteinse. Die vroeg hem o.a. om zitting te nemen in de Raad van Elf. Callaars werkte bij de firma Terberg en kwam er ook achter dat Hans goed was in bloemschikken. Terberg had net een nieuw filiaal geopend aan de Nachtegaalstraat in Utrecht en voor de opening waren er bloemstukken nodig.

Hans maakte een bloemstuk van wel 4 meter hoog en Nel Terberg was daar zo van onder de indruk dat zij vroeg of hij niet bij Terberg wilde komen werken. Ook Theo Terberg bemoeide zich ermee. Ze hadden iemand nodig die het benzinstation aan de (huidige) Baronieweg wilde beheren. Huisvesting was geen probleem. Hans had daar wel oren naar en zo kwamen hij en zijn gezin in 1980 te wonen aan de Industrieweg, pal achter het benzinstation.

Later werd er ook een benzinstation gebouwd aan de overkant van de weg en zo runde Hans er dus twee. Zeker 10 uur per dag en zeven dagen per week werken, Hans geeft nu toe dat hij al die jaren zijn gezin wel erg tekort gedaan heeft. Dat was weleens moeilijk, beaamt ook Willy ("Willy heeft eigenlijk in haar eentje de kinderen opgevoed", zegt Hans nu met enig schuldgevoel...).

Na zijn pensioen heeft Hans zoveel als mogelijk tijd ingehaald om te besteden aan Willy en de kinderen. Inmiddels genieten ze ook van hun 4 kleinkinderen.

Hans praat vol lof over zijn laatste werkgever, de fa Terberg. Op z'n 60e ging hij met pensioen, maar mocht gewoon op de Industrieweg blijven wonen. Totdat..... het huis gesloopt moest worden voor een nieuw te bouwen bedrijfspand op die plek. "Waar moet ik nou heen"? vroeg Hans, "ik heb geen geld om een ander huis te kopen"... "Geen zorgen", zei Terberg, "wij helpen je". En zo kwam Hans in 2003 in Nieuwegein terecht, waar Terberg een mooi appartement voor Hans en Willy had gekocht. "En ik huur het voor een prikkie", zegt Hans, "Terberg was (en is nog steeds) een geweldige werkgever"!

Wat betreft het sportieve verleden van Hans kunnen we kort zijn: Er was gewoonweg geen tijd om te sporten. Één jaartje voetbal bij Brederodes in Vianen, daar is het bij gebleven.

Op z'n 33e kwam hij al bij onze trimclub terecht. Heeft heel lang in de activiteitencommissie gezeten en heeft heel veel leuke jaren bij de trimclub doorgebracht. Als actief lid vooral als keeper, de laatste jaren dus als scheidsrechter.

(met o.a. Jan en Sjanie Tersteeg werd er ook jarenlang een kaartje gelegd...).

Helaas is het voor Hans de laatste tijd nogal tobben met z'n gezondheid. Nadat hij in het verleden al te maken kreeg met wondroos, corona en darmkanker (waar hij na 4 darmoperaties van genas) is nu bij hem de ziekte van Kahler geconstateerd. Tel daarbij z'n



Op 2 april 1970 trouwde Hans met zijn Willy.

Hans en Willy bij het benzinstation aan de (huidige) Baronieweg



suikerziekte op en iedereen zal begrijpen dat Hans niet te benijden is. 24 pillen per dag moeten slikken is niet niks.

"Maar", zegt Hans, "het is nou eenmaal zo, ik heb toch maar mooi de 80 jaar bereikt en ik probeer nog zoveel mogelijk activiteiten zoals fietsen en wandelen vol te houden.

Ik word om de 3 maanden getest en het is elke keer maar hopen dat de medicatie aanslaat. En tot nu toe mogen we niet mopperen....."

Een bewonderenswaardige instelling. Groot respect voor de man die gedurende zijn arbeidzame leven keihard gewerkt heeft en die zich voor ons nog steeds nuttig maakt door elke zondagochtend onze wedstrijdjes te leiden.

Bedankt Hans, kanjer, topscheidsrechter, gevoelig mens, we hopen dat je nog héél lang in ons midden zult zijn!

TCIJ verslaggever ter plaatse
Gerard Veldhuizen