

TIKKIETERUG

Woordje van de voorzitter

De zon komt er weer aan, de vakantiekriebels ook. Misschien heb je al wat geboekt of wacht je op het laatste moment. Voor de mensen die thuis blijven is er altijd trimmen. Na het seizoen in de zaal zijn we op de zondag weer welkom op het veld bij VVIJ. (de woensdag vervalt dan even).

De jaarvergadering hebben we weer achter de rug Gert-Jan heeft zijn taak overgedragen aan Leo Zwezerijnen. We zien in Leo een goede aanwinst en wensen hem veel plezier in het bestuur. We zijn ook blij met de sponsoring, dat geeft net wat lucht om iets leuks te kunnen ondernemen.

De hoofdbeheerder van de sporthal Hans Vink gaat dit jaar met pensioen. Hans heeft ons geholpen met de aanschaf van de doeltjes en was destijds ook bereid om de training met de AED te geven. Hij is nu zijn opvolger John van Vliet, voor velen geen onbekende, aan het inwerken.

TCIJ op de IJsselsteinse kaart, dat is een van de doelen van het huidige bestuur. De kennismaking met de voetballers van IJFC en eerder al met het team van Hotel Epping is zeer goed en gezellig verlopen. Een aantal potentiële leden weet nu van ons bestaan. Er staat deelname aan de sportfair op het programma, waar we ons kunnen presenteren aan het IJsselsteinse publiek.

Voor nu wens ik jullie veel leesplezier bij deze tikkie terug, al gemaakt met de inbreng van de nieuwe correspondenten!

Kees de Bruin

Zondag 25 juni

Een promotiedag voor ons cluppie

Sportfair IJsselstein

Wij staan er voor het eerst om TCIJ 45+ zaalvoetbal te promoten. Help jij mee? Laat het ons weten!

Ik help jullie graag een handje mee die dag tussen 11.00 - 16.00 uur

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen maken we een rooster voor die dag. Meld je aan via acitviteiten@trimclubijsselstein.nl

Agenda

Zaterdag 27 mei

Wedstrijd in de 'IJsselhal' van 19.00 - 20.00 uur

Zondag 25 juni

Sportfair IJsselstein op het 'Podium' van 11.00 - 16.00 uur

Zondag 2 juli

Laatste training in 'De IJsselhal'

Zondag 1 oktober

Jaarfeest TCIJ

Gekroond tot Koning

De enige échte koning van de penalties!



Men's Night

Plaatjes en praatjes is een goede combi gebleken

Op woensdag 15 maart hadden we eindelijk eens een mannenavondje! Leuk hoor om even vrijuit te kunnen babbelen met elkaar...

In het kader van teambuilding vonden het leuk een 'even wat anders' avondje te organiseren. Het werd Men's Night Plug and Play. Onder het mom van plaatje praatje konden we lachen en genieten met elkaar van de meegebrachte LP's en singles uit vervolgen tijden. De jonge jaren werden herbeleefd en dat leidde tot genoeg gesprekstof voor een gezellige avond onder elkaar.

Maar geen feestje zonder een pubquiz en nadat er organisch 4 teams waren samengesteld konden we de grijze cellen testen op voetbalkennis. Dat bleek niet overal even scherp aanwezig, maar door de bank genomen toch een prima resultaat met 2 teams als gedeeld winnaar.

Als lokatie hadden we gekozen we voor Bar Poortdijk. De plek waar het ooit begon voor TCIJ, toen de meeste van onze mannen nog kerels waren in de kracht van hun leven. Op die plek werden destijds de spieren gerekt en lieten ze hun (toen nog) beste voetbal zien. Vervlogen tijden waar we met een glimlach op terug kunnen kijken. Een mooi moment om herinneringen op te halen en dit te delen met hen die toen nog geen lid waren. Want we hadden een mooie opkomst waar ook 2 nieuwe leden bij aanwezig waren, Jan en Alfons.

Het werd een bonte avond, waar niet de heupen los kwamen maar wel de smaakpapillen met de voortreffelijk gehaktballen van Kees & Ingrid. Ze waren heerlijk!



Scan de code en bekijk het filmpje!



CHALLENGE AND CONNECT

TCIJ daagt toekomstige leden uit.

De lokale 45 plussers zijn gewaarschuwd!

De maandelijkse zaterdagavondwedstrijd is de uitgelezen gelegenheid om 'local's' uit de regio uit te dagen. Ken je mannen van 45+ uit je netwerk? Trommel ze dan op om het tegen ons op te nemen in de 'Challenge and Connect' competitie. Wie weet blijven ze hangen om nooit meer weg te gaan.

TCIJ - VVIJ

Zaterdag 18 maart

De neef van John van Schaik – Roger van Schaik – durfde de uitdaging wel aan toen 'ome' John hem uitdaagde het tegen ons op te nemen. Als oud zaalvoetballer had hij, zo'n 20 jaar geleden alweer, volop gezaalvoetbald met zijn vrienden. Hij zou ze wel even polsen. Zo gezegd zo gedaan en ze hadden er allemaal zin in. Allen oud-VVIJ-ers ook overigens. Dus volop bekende koppen. Ze hadden maar één probleempje, het juist schoeisel ontbrak. Maar niets was ze te dol, dus allemaal nieuwe zaalschoenen gekocht. Dat is pas de uitdaging aan gaan. Koste wat het kost.

De wedstrijd

Met TCIJ in het rood en de tegenstander in het witte door onze sponsor '.....' geschonken tenue startte de wedstrijd voortvarend voor ons. Na een persoonlijke fout onderschepte Gerard Kruithof de bal en wist prompt te scoren. De toon was gezet. De oud-VVIJ-ers begonnen stroef en moesten nog wel even

zoeken naar het juist balritme. Maar met nog maar een jonkie van 17 (de zoon van Roger) in de gelederen was het de snelheid en behendigheid die ons al gauw de das om deed en kwamen we als gauw op achterstand. Onze opponent kreeg de vorm te pakken en tikte takte dwars door onze verdediging. TCIJ kon het al gauw niet meer belopen. Na rust wisten we toch nog te scoren met wist Gerard Kruithof met een panna de keeper Jos Epping te verschalken.

Met een eindstand van 7-2 werd er afgesloten en konden wij 'afgedroogd' de kleedkamer op zoeken. Een challenge om snel te vergeten. Maar een leuke en sportieve wedstrijd! Dat wel. Zij bleken gewoon een maatje te groot en met 50 jaar gemiddeld te jong voor ons.



KEEPER'S COLUMN

Hooligans bij TCIJ?

Bij de grote clubs in Nederland is het schering en inslag. In Groningen waren er meerdere incidenten met zogenaamde supporters, PSV-AJAX werd stilgelegd nadat Berghuis werd bekogeld en ook in de KKD zijn er wedstrijden gestaakt. Er worden zelfs keepers aangevallen door supporters tijdens de wedstrijd. Deze hooligans storten hun clubs in de ellende door hun gedrag. De KNVB heeft de regels aangescherpt en er staan hoge boetes op wangedrag van supporters. Het weren van uitpubliek komt steeds vaker voor en zal misschien niet meer gaan verdwijnen.

De laatste wedstrijden van TCIJ, met name die op zaterdagavond, werden ook ontsiert door meerdere ernstige incidenten langs en op het veld. Grote hoeveelheden bier op het veld (na het carnaval), "uitsupporters" en tegenstanders die familie blijken te zijn van TCIJ-spelers, gokken op uitslagen van wedstrijden, rondjes geven aan de tegenstander waar net van verloren is en een keeper die uit frustratie de zeer kostbare doelen probeert te slopen. Dit kan niet zo doorgaan.

Laten we scherp blijven letten op welke sujetten er op de tribune plaatsnemen tijdens onze wedstrijden. Ook de selectie van de tegenstander moet waar mogelijk vooraf goed gescreend worden op te goede spelers en spelers die gevoelig zijn voor omkoping. Tijdens de wedstrijd dienen de scheidsrechters niet alleen het spel maar ook de activiteiten op de tribune goed te monitoren. Drank op de tribune is niet toegestaan en thuis-supporters kunnen in de toekomst alleen de zaal in na het tonen van hun TCIJ-Supporters ClubCard (à 5 euro per jaar).

Als er incidenten blijven voorkomen, dan zullen er consequenties volgen. Mogelijk zullen er netten worden geplaatst tussen tribune en het veld. Als er te veel publiek en/of spelers zijn zal de zaal zelfs in tweeën worden gesplitst. En in uiterste gevallen kan er een "zaal-verbod" worden opgelegd aan supporters én spelers. Dit gaat dan altijd gepaard mét een meldingsplicht, die moet worden voldaan aan de bar, direct na afloop de wedstrijd.



TCIJ - IJFC35+ Zaterdag 29 april

Gerard Kruihof voetbalt ook bij nog in het IJFC 35+ team (veldcompetitie) en is al een tijdje zijn voetbalmaatjes daar aan het masseren een mee te doen met TCIJ. Maar die 50-plussers daar denken dat zij nog een jonge god zijn en wijzen zijn pogingen steselmäßig af. Ondanks het feit dat de meeste zo hun pijntjes hebben en het veld 'veel' te groot voor ze is (een kwartiertje volluit gaan lukt nog net). Dus hebben we ze maar uitgedaagd het tegen ons op te nemen. En zo geschiedde.

De wedstrijd

Met de oorwassing tegen de VVIJ-ers nog vers in het geheugen hebben we ervoor gezorgd dat onze meest fitte voetballers van de partij zouden zijn.

Team TCIJ

Met Paul van Houten, Jan de Wit, Gerard Veldhuizen, Kees de Bruin, Frans van Rooijen, Gerard Kruihof, Martijn Buurman, Alfons Lieverse en John van Schaik was TCIJ sterk vertegenwoordigd.

Onze handlangers van die dag waren scheids Hans Geurtsen, coach Henk Schouten en spelleider Wim Oostrom.

Team IJFC

Bij IJFC 35+ was een mix van huidige en oudleden vertegenwoordigd met in de gelederen; Richard van Swieten, Gaston van Dam, Simon Gras, Leo Houtman, Emiel de Mol, Raymond van Empel en Arno Horlings.

Ook tegen dit team startte TCIJ voortvarend en met wederom een onderschepte pass wist Gerard Kruithof te scoren. Pats 1-0! IJFC was gewaarschuwd en kwam vol stoom regelmatig op naar voren. Maar deze aanvalsdriften werden vakkundig in de kiem gesmoord door onze mannen. Echter werd het als snel 1-1 en vervolgens 1-2, waarna Jan de Wit vakkundig de bal in het net schoot. Met een 2-2 ruststand was

het spel in evenwicht. Direct na rust gooide Paul van Houten ver uit (zoals afgesproken in de rust) en wist Gerard Kruithof knap te scoren met een behendig tikkie tussen de benen van de ver uitkomende keeper Richard van Swieten. Boem 3-2! Dit kunnen we winnen dachten we, maar IJFC liet zicht niet kennen en ging vol gas door. In no time kwamen we, na de verrassende voorspong, op achterstand met goals van Arno Horlings, Raymond van Empel en Simon Gras. Eindstand 3-8. Top gespeeld TCIJ!

TCIJ verslaggever ter plaatse
Gerard Kruithof

Zondag 25 juni

Een promotiedag voor ons cluppie

Sportfair IJsselstein

De verenigingenmarkt van IJsselstein waar we aan deelnemen om TCIJ 45+ zaalvoetbal te promoten.

Op zondag 25 juni 2023 staat de 't podium weer in het teken van de SportFair & Verenigingenmarkt IJsselstein. Het is alweer de 10de editie van dit jaarlijkse evenement. Op deze dag kunt u kennis maken met sport, cultuur en vrije tijds besteding in de gemeente IJsselstein. De verenigingen presenteren op enthousiaste wijze hun activiteiten en rekenen op uw komst. De toegang is gratis. De dag start om 11:00 en eindigt om 16:00 uur.

Kijk voor meer informatie op de website van Sportfair nederlandisactief.nl

Een handje helpen?

Het is fijn als we die dag samen kunnen invullen. Meld jij je ook aan om een uurtjeje club te promoten?

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen maken we een rooster voor die dag.

Meld je aan via activiteiten@trimclubijsselstein.nl of stuur een appje naar Gerard Kruithof op 06 51 496 595

Clublied TCIJ

TCIJ wij zijn de mannen rood en wit
TCIJ niet zo lenig wel veel pit
TCIJ je komt ons zomaar niet voorbij

Ook al zijn er niet veel haren
Maakt er niemand meer z'n scharen
Echt, je moet het eens ervaren

De bal is rond, dat maakt ons blij!

TCIJ wij zijn de mannen rood en wit
TCIJ niet zo lenig wel veel pit
TCIJ je komt ons zomaar niet voorbij

Douchen in je blote kont
Lekker sporten is gezond

De bal is roooond
De bal is roooond
De bal is roooooooooond

Dat maakt ons blij!



Meezingen?
Scan de QR-code
voor de melodie

Dit is een demo-versie

In de spotlights

Maak kennis met de fitste man van Trimclub IJsselstein

Nadat in de vorige "Tikkie Terug" ondergetekende werd uitgelicht, heb ik het stokje van Gerard (Kruithof) overgenomen door een volgende trimclub-kanjer in de spotlights te zetten. Mijn oog viel al snel op onze "nestor": Peter van de Griend. Waarom Peter? Omdat ik week in week uit iedere keer weer met veel bewondering en respect naar hem kijk. Peter, die op 86-jarige leeftijd (bijna 87) nog altijd zeer actief deelneemt aan onze trainingen en wedstrijdjes. Peter, die als er geen trimmen is, op zondag nog altijd een rondje om de Nedereindse Plas gaat (hard!)lopen en onderweg oefeningen doet om de spieren te trainen. Wie doet hem dat na op die leeftijd? Ik niet!

Peter heeft zijn hele leven veel gesport. Van kinds af aan lid van VVIJ natuurlijk, maar doordeweeks was het óók steevast op dinsdag 18 km hardlopen en op donderdag 100 km (vaak meer...!) fietsen.

Als ik gastvrij word binnengelaten in hun knusse huis aan de Italiëlaan, zit Corrie lekker bij de houtkachel, want het is (20 april) nog steeds guur buiten. Peter heeft dan al allerlei plak- en fotoboeken tevoorschijn gehaald (ik had mijn komst al aangekondigd). En als ie eenmaal begint te vertellen, dan kun je gerust een uurtje achterover gaan zitten. Hij vertelt graag en vaak met pretoogjes als zijn lange en rijke leven de revue passeert. En ook verschijnen snel de emoties als Peter over minder vrolijke gebeurtenissen vertelt, want die waren er natuurlijk ook (bijvoorbeeld over zijn herinneringen aan de 2e wereldoorlog, waar hij als kleine jongen getuige was van heftige gebeurtenissen).

Peter werd geboren op 30 juni 1936 in IJsselstein als 6e kind van een gezin met 4 zoons en 4 dochters. Zijn ouders hadden moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, vandaar dat vader vd Griend in zijn vrije tijd een fietsenzaakje runde en moeder een sigarettenshandeltje.

Peters lagere school was (uiteraard) de oude Nicolaas-school; destijds een mooi gebouw aan de Molenstraat.



Trouwfoto: 18 mei 1961

Vakantiefoto: Peter en Corrie in de Zwitserse Alpen

Elftalfoto: Peter staand, 2e van links

Na de lagere school naar de LTS in Utrecht, waar hij het maar 3 jaar volhield. Hij wilde veel liever gaan werken, die schoolbanken waren niks voor hem. Als 14-jarig jochie werkte hij eerst 6 weken lang bij een landbouw-mechanisatiebedrijf, maar eigenlijk wilde Peter liever boer worden. Vandaar dat hij al snel boerenknecht werd in Linschoten. Het liefst wilde hij een eigen boerenbedrijf gaan runnen, maar na 1 jaar kwam hij er achter dat dat op financieel gebied geen haalbare kaart was.

Daarom terug naar een machine-bewerkingsbedrijf, de firma Vernooij in Jutphaas. Daar heeft Peter niet alleen 11 jaar lang gewerkt, maar ook van alles en nog wat geleerd over het stoomwezen, over oliedruk, laswerk, enz. enz. Bovendien ging hij in die tijd (5 jaar lang!) óók nog 4 avonden per week naar de avondschoon in Utrecht. Dus 's ochtends vroeg op de fiets naar Jutphaas, na het werk terug naar huis in IJsselstein en 's avonds weer op de fiets naar Utrecht.

Op die avondschoon heeft Peter alle diploma's behaald die hij maar kon behalen.

In 1962 kwam Peter terecht bij Terberg Benschop, met de "oude" George als baas. Hij is er nog altijd trots op dat hij een keer 30 gulden opslag bedong bij George omdat een andere werkgever hem ook wilde hebben (Peter moest en zou bij Terberg blijven want hij had "gouden handjes", aldus George....). Na 9 jaar Benschop werd Peter overgeplaatst naar IJsselstein, waar hij ging werken bij Terberg Techniek. Daar heeft hij 33 jaar lang gewerkt. Op 59-jarige leeftijd kon Peter met de VUT. Iets waarvan hij later zei: "Ik had beter kunnen blijven werken, want na die VUT kwam ik steeds tijd tekort....."

Even terug naar zijn (puber)jeugd. Als jochie van 15-16 ging Peter natuurlijk wel achter de meiden aan, heeft met enkele dametjes ook wel wat gescharreld, maar kwam op 18-jarige leeftijd Corrie tegen bij de kerk. Daar was zij elke zondag met haar ouders, die de boot eerst afhieldden (Corrie was pas 16, dat vonden haar ouders veel te jong). Peter was als "streng katholiek" lid van het knapenkor onder leiding van organist Schippers. Elk jaar trouwde de zang verzorgen bij de ommendracht OLV van Eiteren.

Corrie bleek de ware liefde te zijn. Ze verloofden zich en trouwden op 18 mei 1961, Peter 24 en Corrie 21 jaar oud. Deze maand zijn ze dus 62 jaar getrouwd! Hun eerste stekkie was een huis in de Havenstraat, wat ze konden kopen voor 7200 gulden... Peter heeft daar met zijn gouden handjes veel verbouwd en opgeknaapt.

In 1962 werd dochter Berdie geboren, gevolgd door zoon Paul in 1965. Inmiddels hebben Peter en Corrie ook twee kleinzoons.

Hun 1e vakantie ging op de brommer (Corrie achterop) naar Valkenburg. Daarna kochten ze al snel een caravan, waarmee ze o.a. naar Oostenrijk en Italië trokken. 40 jaar lang hadden ze een vaste stek op een camping in Zwitserland.

Nog altijd trekken Peter en Corrie er met de caravan op uit, maar de reis gaat tegenwoordig niet zo ver meer, ze blijven binnen de landsgrenzen.

In 2003 werden ze de drukte daar in de binnenstad toch zat met elk weekend dat luidruchtige uitgaanspubliek.

Daarom kochten ze hun huidige huis aan de Italiëlaan, alwaar ze tot op heden met heel veel plezier wonen.

Artikelen uit het
Zenderstreeknieuws



18 mei 2021:
60 jaar getrouwd

"Als ik zelf niet meer de trap op kan, laten we een traplift monteren want we willen hier niet meer weg", aldus Corrie.

Peter heeft altijd gezegd dat ie met z'n 65e zou stoppen met voetballen. Nou..., kijk maar es op zondagochtend, Peter loopt er op bijna 87-jarige nog altijd bij. "Maar het einde zit er nu toch echt aan te komen", zo vertrouwde Peter me toe. Ook al omdat Corrie de laatste tijd nogal aan het tobben is met haar gezondheid. Al gaat het de laatste weken gelukkig weer beter met haar.

Ik weet nu al dat, als het moment daar is, we Peter enorm zullen missen op zondagmorgen. Zijn sportiviteit, zijn doorzettingsvermogen en zijn opgeruimde karakter zijn eigenschappen waar menigeen jaloers op mag zijn.

TClJ verslaggever ter plaatse
Gerard Veldhuizen

Clublied TCIJ van eerder tijden

Uit het archief van Peter van de Griend

Het nieuwe clublied van Trimclub IJsselstein.

Melodie; brief uit La Cortine. (Rijk de Gooyer) tekst (Joop Z

Iedere zondag in de morgen.
Lopen mannen zonder zorgen.
In de vroege met hun tasje.
Zijn gaan trimmen met z,n allen in één klasje.

Stukje lopen, even rekken.
Stukje lopen dan weer strekken.
En de trainer zal het wel zeggen.
Hij is het, die het heel goed weet uit te leggen.

Refr.

Bij de trimclub moet je wezen.
Voor gezonde spieren en pezen.
Wat een spel en wat een sport.
Waar je nooit, te oud voor wordt.

En dan ook een potje ballen.
Lekker op een doeltje knallen.
Zijn het de rode of de witte.
En na afloop toch nog flink op elkaar fitten.

Potje kaarten Kerst en Pasen.
Lekker hapje, volle glazen.
En de feestdag niet vergeten.
Heel gezellige met z'n allen, lekker eten.

Refr.

Bij de trimclub moet je wezen moet je wezen.
Voor gezonde spieren en pezen.
Wat een spel en wat een sport.
Waar je nooit, te oud voor wordt.

Meezingen?
Scan de QR-code
voor de melodie



Jaarvergadering

Instemmen, afstemmen, herijken en door!

Op woensdag 12 april hielden we onze jaarvergadering. Het moment om weer even gezamenlijk de stand van zaken te bespreken. Met een het afscheid van Gert-Jan van Eck als secretaris, de benoeming van Leo Zwezerijnen als nieuw lid van het bestuur in die functie, de bekendmaking van de sportiefste speler van TCIJ 2022 - 2023 John van Schaik en een bedankje aan de trainers.

Gert Jan bedankt voor je inzet en 8 jaar trouwe dienst!



TZIJ Vakantiepuzzel

Zoek de vakantiewoorden en streep ze af!

BADMINTON
BADPAK
BAL
BARBECUE
BIKINI
BOS
COCKTAIL
GRAS
HANGMAT
KAMPEREN

KAMPVUUR
PARASOL
RANJA
SLIPPERS
SPROEIER
STRAND
TUIN
VAKANTIE
VLIEGER
VLINDER

WARM
WATERPISTOOL
ZANDKASTEEL
ZEE
ZON
ZONNEBRIL
ZWEMBAD
ZWEMBROEK
ZWEMMEN
IJS

L	P	A	K	D	A	B	M	E	W	Z	B	L	Z
M	O	D	V	L	I	E	G	E	R	A	O	W	E
V	R	O	B	A	D	P	A	K	D	S	E	Z	O
L	I	A	T	K	C	O	C	M	A	M	T	S	N
I	L	N	W	S	D	S	I	R	B	E	A	E	I
N	N	L	I	N	I	N	A	R	N	U	M	K	R
D	S	I	A	K	T	P	O	R	B	C	G	A	U
E	T	R	U	O	I	E	R	O	G	E	N	M	U
R	T	B	N	T	K	B	S	E	Z	B	A	P	V
S	R	E	P	P	I	L	S	O	T	R	H	E	P
R	A	N	A	E	I	T	N	A	K	A	V	R	M
Z	N	N	E	M	M	E	W	Z	A	B	W	E	A
E	J	O	L	R	E	I	E	O	R	P	S	N	K
E	A	Z	L	E	E	T	S	A	K	D	N	A	Z

Oplossing

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker