

TIKKIE TERUG

Woordje van de voorzitter

Hierbij weer een Tikkie Terug. Het is weer even geleden dat er één is verschenen, daarvoor onze excuses. Maar we hopen dat je van deze uitgave weer kan genieten.

We zijn inmiddels de zomerperiode voorbij en zijn van het veld buiten bij VVIJ weer terug de zaal in gegaan. Iedere woensdag en zondagochtend kan er weer gesport worden. Bij VVIJ hebben we het goed naar ons zin gehad. Om VVIJ te bedanken schenken we op **15 oktober** de wedstrijdbal bij de wedstrijd VVIJ tegen IJFC.

Het bestuur is druk doende met een beleid dat moet leiden tot het voortbestaan van de club. Verjonging en vernieuwing is daarvoor noodzakelijk. Verderop in lees je meer over dit onderwerp.

Er is een kledingsponsor gevonden voor de wedstrijden, ook daar meer over verder in Tikkie terug. Op het programma staat het jaarfeest, zondag 23 oktober. Ik kijk er naaruit !!

Een sportieve groet van uw voorzitter
Kees de Bruin

Agenda

Zaterdag 15 oktober

Trimclub balsponsor bij VVIJ-IJFC

Zondag 23 oktober

Jaarfeest bij Fortissimo van 16.00 tot 21.00 uur

Zaterdag 12 november

Wedstrijd in de IJsselhal van 19.00-20.00

Zaterdag 17 december

Wedstrijd in de IJsselhal van 19.00-20.00 uur



TCIJ voorzitter Kees de Bruin bedankt de nieuwe sponsor Houssamvan SteinAfbouw voor de nieuwe tenues die op de zaterdag zullen worden gebruikt.

Stein Afbouw

Nieuwe shirtsponsor

Houssam Amrani (schoonzoon van Aad van Dopperen) heeft al regelmatig met ons mee gedaan op de zaterdagavond. Maar die shirts! Om lekker te kunnen ballen heb je ook een prettig tenue nodig vond hij. Hij wilde het wel sponsoren! Daar zeggen wij geen nee tegen natuurlijk en zo gezegd zo gedaan.

Inmiddels zijn de shirts met het logo van zijn bedrijf 'Stein Afbouw' in gebruik genomen en het speelt fantastisch. Onlangs is Houssam nog even in het zonnetje gezet voor de sponsoring en ontving hij namens TCIJ een bloemetje voor deze mooi geste.



In het zonnetje **Materiaalman**

Hij is er altijd, pompt de ballen op, pakt alvast de pilonnen en eventueel de stokken. Zorgt voor de hesjes en ruimt na afloop ook alles weer netjes op. Ook zorgt hij dat iedereen een wasbeurt krijgt voor de wedstrijd outfits en dat ze na afloop in de kast terechtkomen. Afgelopen maand een grote schoonmaak in de kast. Oude shirtjes weggedaan voor een goed doel en ruimte gemaakt voor de nieuwe tenues. Alles uit de kast en weer netjes gestreken en gevouwen in de kast terug.

Wat een topper! Die Aadje van Dopperen

Informatie door Hans Vink **Workshop Reanimatie**

Zondag 22 mei na het trimmen is Hans Vink geweest, Hans is hoofd BVH-er van de gemeente IJsselstein. Hij heeft even laten zien wat te doen als er iemand hartproblemen heeft. Welke controles je moet doen. Uiteraard 112 bellen met in ons geval de melding IJsselhal, Oranje Nassaulaan 50, Reanimatie. Starten met reanimatie en daarnaast zorgen dat iemand de AED van de muur haalt. De defibrillator geeft precies aan wat te doen. Plakkers op het lijf, iedereen patient loslaten en de defibrillator laten meten. Deze geeft dan aan dat stroomstoot nodig is. Deze toedienen en daarna verder met reanimatie. Het was even goed om dit met elkaar nog eens door te nemen. En dat iedereen ook even "Annie" de dummy, mocht reanimeren. Uiteraard hebben we Hans nog even bedankt met een mooi bosje bloemen.

Hans bedankt voor je tijd en uitleg.

Zaterdag 15 oktober **VVIJ -IJFC**

Zaterdag 15 oktober speelt VVIJ tegen IJFC De IJsselsteinse derby!

Zowel VVIJ als IJFC konden het vorig jaar niet volhouden in de 2e klasse en zijn beiden gedegradeerd naar de zaterdag 3e klasse. Een klasse met onder andere JSV, Brederodes Houten en Elinkwijk. Mooie wedstrijden!

De trimclub bedankt deze dag VVIJ voor het mogen gebruiken van de velden in de zomerperiode. We zijn deze dag de balsponsor. Het zou leuk zijn als de leden van trimclub dan ook aanwezig zijn.



Afgestoft en opgepoetst

Een nieuwe jas voor Trimclub IJsselstein

Een club die al zolang meegaat is wel heel bijzonder. Maar tijden veranderen. Waar het voorheen als vanzelf aanjongde is het tegenwoordig een stuk lastiger om nieuwe leden binnen te hengelen. Mensen hebben volle agenda's, stellen andere prioriteiten en binden zich niet meer zo snel. Als bestuur vinden we dat we moeten aansluiten op deze veranderingen.

Zoals jullie hebben merkt is er ondertussen al wat veranderd aan de identiteit van de Trimclub en heeft TCIJ enkele nieuwe communicatiekanalen ingezet. Kees de Bruin voorziet ons tegenwoordig wekelijks van leuke en informatieve berichten via Whats-app, er wordt door de activiteitencommissie gecommuniceerd via een nieuwsbriefstelsel, er is een nieuw logo gemaakt voor TCIJ én een website onder trimclubijsselstein.nl. Ook TikkieTerug heeft een nieuw gezicht gekregen (zoals jullie hier kunnen zien). Kortom er wordt aan de weg getimmerd om TCIJ op de kaart te zetten.

De gemiddelde leeftijd is op dit moment aan de hoge kant en zoals vaker benoemd moeten we een manier zien te vinden om nieuwe leden aan ons te binden. Hoewel mond op mond reclame het beste werkt voor dit soort zaken is het ons inziens ook nodig aan het imago te werken. Een nieuwe look and feel en het

inzetten van nieuwe communicatiekanalen daarmee vergroot ons wervingsgebied en dus de kans andere. Zodra de website is gevuld met de juiste content zullen het komende seizoen via social media een wervingscampagne opzetten. Wij denken dat er genoeg potentiële kandidaten in de regio te vinden zijn om ons cluppie te komen versterken.

Kortom nieuwe tijden nieuw kansen!
Forza TCIJ!



Wedstrijdverslag zaterdag 1 oktober

De volleyballers waren nog maar net we toen de rode en witte gladiatoren het veld betraden. Met een kleine aanvulling waren er toch twee volwaardige teams op de been. Het witte team had Henk Schouten als Coach en het rode team had Wijnand Boer weten te strikken voor het tactische plan.

Het rode team had wat meer snelheid, het witte team moest het van een goede organisatie hebben. Het was zeker in de beginfase aftasten, toch kwamen er voor beide teams grote kansen, maar de keepers stonden het duidelijk niet toe dat er gescoord werd. In de vijftiende minuut een hard schot op doel van Aad van Dopperen. Het schot miste het doel, maar niet de bril van Leo Zwezerijnen. De bril werd in twee stukken afgevoerd van het veld. Leo bleek echter zonder bril veel beter uit de verf te komen. Gaf mooie balletjes aan de voorhoede en wist in de 27e minuut bij een rebound de bal met uiterste precisie in de rechter

bovenhoek te jassen. Rust dus 1-0 voor het rode team. In de rust zorgde de coaches er weer voor dat de puntjes op de i kwamen, en dat resulteerde in meer doelpunten in de tweede helft. In de 34e minuut was het Roy Zwerus die de stand gelijk wist te trekken. Wit had de smaak te pakken en kwam meer in de wedstrijd. Een voorzet van Kees in de 37e minuut werd door aanvallers en verdedigers gemist en ook de keeper keek er naar,..... de bal viel bij de linker paal het doel in. 2-1 voor wit. In de 43 minuut was het de jongeling Nick die scoorde en even later was het John van Schaik die het rode team weer op voorsprong zette 2-3. Jan de Wit liet scoorde en liet Peter van der Griend het scorebord op 3-3 zetten. Toch kwam er nog een winnaar want in de 58 minuut scoorde debutant Nick nog eenmaal voor het rode team en bepaalde daarmee de eindstand op 4-3 voor Rood.

Het bleef nog lang onrustig en gezellig in de IJsselhal.

In de spotlights

De beste voetballer van de trimclub

Met de beste voetballer bedoelen we uiteraard Theo van Schaik. Zijn voetbal carrière startte bij VVIJ, daar scoorde hij aan de lopende band en dat bleef niet onopgemerkt. Cabauw wilde graag dat Theo daar kwam voetballen en zo geschiedde. Na het avontuur in Cabauw keerde Theo terug in IJsselstein en ging voor IJFC voetballen. De mooiste jaren van zijn actieve voetbaljaren waren uiteraard die bij de Trimclub. Strooiend met de mooie passjes heerste hij over het middenveld. Dat hij de beste voetballer van de trimclub was is vastgesteld door een zeer onafhankelijke jury en in 2013 op papier vastgelegd op een jaarfeest van de trimclub (zie afbeelding).



Jany en Theo denken dagelijks aan de trimclub. Hoe dat komt dat zal ik je vertellen.

Na het nieuwjaarstournooi is er altijd een bingo. Jany de geluksvogels trof het weer. Er werd een koffieapparaat gewonnen, een kleintje voor niet teveel kopjes. Het oude grote apparaat ging de kast in en sindsdien doet de Trimclub Koffiezetter elke morgen en avond dienst in huize van Schaik.

De leukste activiteit van de trimclub?

Daar hoefde Theo niet lang over na te denken, dat was de rit op Bevrijdingsdag met de militaire voertuigen, maar als echte carnavalsliefhebber was ook de wagen met de paters een topper. Jany gaf aan de laatste feestdag van de trimclub, met de olympische spelen en het eten bij Stafili zeer gewaardeerd te hebben.

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

Ja dat is een klassieker vertelde Jany, dat was bij het stijdansen. Destijds gaf dansschool Zegers les in de Ridder Sint joris. Meiden en Jongens gaven zich op en de dansles startte. Iedereen moest natuurlijk doorschuiven naar de volgende partner. Maar uiteindelijk is het doorschuiven gestopt en hebben ze elkaar gevonden. En nu al bijna 60 jaar getrouwd ! Of ze nu nog een dansje kunnen maken werd door Theo wat twijfelachtig gereageerd, maar Jany was overtuigd dat een foxtrotje toch echt nog wel zou lukken. (Ik begreep dat ze later op de dag een poging zouden wagen)

Hoe blijven jullie samen fit?

Wat het sporten betreft is Jany nog wekelijks in de gang bij de gymnastiek, dat zit er voor Theo niet meer in. Ja fietsen en wandelen, maar vooral elke dag bezig in de tuin. En dat kun je in de tuin ook wel zien. Veel kleur een mooie vijver en alles tip top ! Daar moest de foto ook even genomen worden.

Jany en Theo bedankt voor het interview en de lekkere koffie uit het fenomenale Trimclub Koffiezetapparaat. Wil je ook zo'n lekker bakkie koffie maak dan een afspraak met Jany.



BBQ-TOURNOOI

Afsluiting van het seizoen 2021-2022 in de IJsselhal

Een keer een andere afsluiting als de laatste jaren! Door de bekende reden was al twee jaar het toernooi in januari niet doorgegaan. En het bestuur dacht dit nu eens aan het einde van het seizoen te doen. Een toernooi met daarna bij de IJsselhal een BBQ een drankje en wat spelen ter vermaak.

Door blessures en vakanties is het toernooi een wedstrijd geworden, maar dat mocht de pret niet drukken! In de nieuwe tenues van rood en wit werd er gestreden voor wat men waar was. Na een heftige strijd moest rood zijn meerdere erkennen in het witte team van coach Henk Schouten.

Henk nam na afloop met veel trots de blinkende **Jan Tersteeg Bokaal** in ontvangst. De bokaal werd uitgereikt door de beste voetballer van de trimclub. Theo van Schaik.

Iedere zondag en ook iedere woensdag is er na het trimmen koffie met een koekje. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Kees neemt het dan wel mee naar de IJsselhal, maar het koffiezetten, de inkoop van deze koffie,

de bekertjes, suiker en melk... Ja dat gebeurt door Ingrid. Die staat elke zondag en woensdag vroeg op om te zorgen dat de koffie in de kannen terechtkomt. Een bedankje voor de koffiejuffrouw was dan ook zo aan het einde van het seizoen wel op zijn plaats!

Na het sportieve gebeuren, de prijsuitreiking en het bedankje werd het tijd om naar buiten te gaan. Het weer zat mee, het vuur voor de BBQ kon aan. Het werd een zeer gezellige, zonnige middag. Frans onze de slager had een top BBQ geregeld en daar is ook heerlijk van gegeten. Het seizoen werd met veel enthousiasme, leuke en ook serieuze gesprekken, met veel grote verhalen en fanatieke spelletjesfanaten op een mooie manier afgesloten.

